



PROTESTANTSE GEMEENTE SOESTERBERG
KERKENRAAD

De Vredekerk: “Een teken van leven”
Pastorale brief nr. 17, 10 juli 2020



(Foto: Iman Heijboer)

Lieve mensen van de Vredekerk,

“Over een goed verhaal... en of het in goede aarde valt”: Op de foto boven deze pastorale brief zien jullie de foto van de poster van het jaarthema van het afgelopen seizoen: een goed verhaal. Een kerkraam, met daarin tekeningen die verwijzen naar Bijbelse goede verhalen. We hebben een paar mooie dingen kunnen doen, in het kader van ons jaarthema. Een hoogtepunt was de avond voor vrijwilligers met het optreden van Kees Posthumus die ons meenam op zijn tocht “Dwars door de Bijbel”. Verder was het leuk om met elkaar in diverse kleine groepjes bij elkaar thuis het kaartspel te spelen, dat bij het thema hoort. De Open Deur groep sprak over Bijbelse verhalen en over Rembrandt en de Bijbel. Elke kerkenraadsvergadering begon met een opening waarbij we elkaar om de beurt “ons” goede verhaal vertelden, uit de Bijbel, of uit ons leven, en meestal waren die twee met elkaar verweven. Want Bijbelse verhalen zijn er om mee te leven en ze zetten ons leven in een ánder licht. Halverwege de maand maart kwam alles tot stilstand. En nu, op de valreep, kunnen we op de zondag die we normaliter aanduiden als “slotzondag”, weer voor het eerst sinds maanden een kerkdienst houden. We zijn gewend op deze zondag diverse activiteiten af te ronden, op een speelse

manier de overstap van kinderkring naar tienerdienst te maken en elkaar bij het koffie-drinken te verwennen met huisgebakken lekkers op een rijk gevulde tafel...

Zo feestelijk zal het nu nog niet kunnen zijn, want zoals onze voorzitter Jaap van den Hoek in de vorige pastorale brief al schreef, deze zondag is meer een “startzondag”. Het begin van ons kerk-zijn in de anderhalvemeter-modus, omdat afstand houden, juist omdat je elkaar nabij wilt kunnen zijn, voorlopig nog geboden is. We gaan ons best doen er met wie erbij kan zijn een mooie dienst van te maken. Het is op het moment dat wij dit allemaal in gang zetten nog zo dat er beperkingen zijn als het gaat om gemeentezang. Halverwege de week worden er nieuwe richtlijnen verwacht, maar zó snel kunnen wij niet steeds omschakelen, en het is ook niet zeker of de wijzigingen ook op ons betrekking zullen hebben. Wij zijn dus voor a.s. zondag, en de zondagen erna, heel blij dat steeds een viertal leden van de cantorij de samenzang wil verzorgen namens de gemeente. En dat onze cantor-organist dhr. André Verheus met hen de liederen wil oefenen voor de dienst. Deze zondag zijn dat Els en Dick Blom, Piet Klandermans en Geraldine Šebek-Klandermans. We willen in deze dienst ook ruimte geven aan een paar persoonlijk “verhalen” uit wat ik maar gemakshalve even de “coronatiid” zal noemen. Jaap zal ons iets vertellen over hoe hij deze periode beleefd heeft, zelf breng ik mijn pot met “briefjes van dankbaarheid” mee en er zullen nog één of twee verhalen klinken. Uit de Bijbel luisteren we naar het verhaal van de zaaier en de weg van het zaad, uit Matteüs 13: 1 - 9 en 18 - 23. Een gelijkenis die ons erop wijst dat wij niet verantwoordelijk zijn voor wat er met het zaaigoed gebeurt maar die ons wél uitnodigt te blijven zaaien. Goede verhalen uit te strooien in de hoop dat zij bij mensen in goede aarde vallen. Want dáár kan Gods goede verhaal onvoorstelbaar veel vrucht dragen! En dan wordt de aarde een mooie tuin, daar groeit en bloeit het koninkrijk van God (Matteüs zegt “van de hemelen”, omdat hij voorzichtig is met de naam van God) waar mensen leven naar Gods ontferming en gerechtigheid.

We gaan weer open!

Eindelijk is het dan zo ver, op zondag 12 juli zullen we elkaar weer kunnen treffen tijdens een zondagse kerkdienst. Er is veel werk verzet om dit zo veilig mogelijk voor een ieder te laten plaatsvinden. De belangrijkste regels hiertoe bij deze even op een rij.

1. Iedereen die wil komen MOET zich opgeven via info@pknsoesterberg.nl of een bericht naar 06-48317023. Kom ook vroeg genoeg naar de kerk i.v.m. diverse procedurele handelingen.
2. Buiten zal een coördinator - herkenbaar aan een hesje - u ontvangen, controleren op aanmelding en vragen naar de gezondheid. Pas daarna kunt u de kerk in.
3. Hier is het verplicht de handen te reinigen met desinfecterende zeep uit een automatische pomp.
4. In de kerk zal een coördinator u verder begeleiden naar een zitplaats in de kerk. Dit zal dus niet uw wellicht vertrouwde zitplaats zijn. We werken van voren naar achteren.
5. De kaarsenboom kan voor de dienst niet worden gebruikt. Wie toch graag een lichtje wil aansteken kan dat digitaal aanvragen bij de diaconie (diaconie@pknsoesterberg.nl)
6. Ook een tekst in het voorbedeboek kunt u via dit mailadres van de diaconie aanleveren.

7. Voor, tijdens en na de dienst blijft u op de u aangewezen plek zitten. Na de dienst zal de coördinator u verzoeken van de zitplaats op te staan en de kerk te verlaten.
8. Gemeentezang is VERBODEN en er zal geen gelegenheid zijn tot het drinken van een kopje koffie.
9. Bij het verlaten van de kerk de uitgang van de kerk vrij laten voor overige kerkverlaters. Een overzicht van de te volgen route bij aankomst en vertrek is als bijlage bij deze brief gevoegd.
10. Het complete 'Gebruiksplan' is te vinden op de ['Downloads'-pagina](#) van onze website.

Het klinkt allemaal wellicht streng en het voelt misschien niet aan als een warm welkom, maar het is de enige manier waarop we als kerkenraad de verantwoordelijkheid kunnen nemen tot het weer organiseren van een kerkdienst. We rekenen op uw begrip hiervoor en verheugen ons des te meer op uw aanwezigheid op zondag 12 juli.

Namens de kerkenraad, Jaap van den Hoek

Kinderkring

“Beste allemaal, fijn dat we tot rust mogen komen bij God. Zijn jullie ook wel eens druk of gestrest? En zijn jullie nu aan vakantie toe? Zondag is het alweer de slotzondag, en is het bijna zo ver dat de vakantie begint. Dan is er enkele weken geen kinderkring (maar wél kerkdienst...). Het gaat dan over de gelijkenis van de zaaier. Een deel van het zaad dat hij zaait valt op rotsten en kan daar niet groeien, een deel valt op het pad en wordt opgegeten door de vogels, een deel valt tussen het onkruid dat veel harder groeit, maar een deel valt op de vruchtbare grond. Dat gaat wel goed groeien en geeft graan om van te eten en om het volgende jaar weer mee te zaaien. Het is een gelijkenis, een verhaal waar Jezus eigenlijk iets ánders mee wil zeggen. Hij bedoelt namelijk dat niet alle mensen die de verhalen over God horen daar wat mee doen en ze verder vertellen, maar dat een deel van de mensen ze wel hoort en begrijpt en dat deze mensen het weer doorvertellen en zo het mooie koninkrijk van God kan gaan groeien. De kinderkring gaat ook met vakantie. We hopen jullie na de vakantie weer in de kerk te zien. Tot die tijd hebben jullie misschien wel mooie zaadjes die je kan laten groeien en waardoor je elke keer dat je er voor zorgt of er naar kijkt toch even aan ons denkt. Het verhaal staat ook deze keer weer op <https://www.kindopzondag.nl/digitaal/>. Groetjes, en een hele fijne vakantie! Namens de leiding van de kinderkring, Maaïke Verduijn.”

Tienerdienst

“De tieners en hun leiding hopen dit seizoen af te sluiten met een tienerdienst op het grasveld voor de kerk, en zo de overgang te markeren van het digitale naar het weer échte samenkomen. Volg de berichten in de tienerdienstapp! Namens de leiding, Henk de Roest.”

Collectes

Gedurende de tijd dat de kerkdiensten niet door konden gaan, boden we de mogelijkheid aan om uw gaven te geven d.m.v. een “digitale collecte”. Vanaf 12 juli zullen er weer kerkdiensten gehouden worden, zij het met beperkingen vanwege de regelgeving

rond corona. Eén van die beperkingen is dat er nog niet in de kerk gecollecteerd zal worden. Daarom blijft voorlopig de mogelijkheid bestaan om uw gaven te geven d.m.v. de digitale collecte, waarbij betaling plaats vindt met iDeal.

Vanaf 12 juli zal ook het collecterooster weer gevolgd worden. Het is daarom van belang dat u **in het berichtenveld het doel van de collecte vermeldt**. De collectedoelen worden bij de informatie van de betreffende dienst genoemd. U kunt ze ook nalezen in de pastorale brief voorafgaand aan de dienst, op de website

(www.pknsoesterberg.nl/collectedoelen) en t.z.t. ook weer in Kerk Onderweg.

Wilt u gebruik maken van de digitale collecte, roep dan de volgende website op:

<https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=4193>.

Als u de papieren versie van deze brief hebt ontvangen, kunt u de hiernaast staande QR-code inlezen in uw mobiele telefoon, of het bovenvermelde webadres overnemen in de adresbalk van uw browser.



Gedetailleerde instructies vindt u op de [website](#) van de Vredekerk.

Daarnaast is het ook nog mogelijk uw gift over te maken naar bankrekeningnummer NL56 RABO 0373 7047 39 t.n.v. PG Soesterberg, ook weer **o.v.v. het collectedoel**.

N.B.: Dit is een nummer, dat voor meerdere doeleinden wordt gebruikt. Vermeld daarom bij het overmaken **het collectedoel**, zodat uw bijdrage bij het juiste doel terecht komt. Door het gebruik voor meerdere doeleinden kunt u bij het overboeken een waarschuwing krijgen. Deze kunt u zonder problemen negeren.

Collectedoelen 12 juli 2020

- 1e collecte (college van kerkrentmeesters): **Onderhoud kerkgebouw**
De opbrengst van deze collecte is bestemd om de kosten kerkgebouw te dekken. Afgelopen maart werden tijdens schuurwerkzaamheden aan het bovenkozijn van de kerkzaal diverse rotte plekken in het hout geconstateerd. Voor het vervangen van delen van het kozijn zijn extra kosten gemaakt. Vermoedelijk zullen we in de toekomst meer van deze zaken tegen komen en komen we op een punt om het hele kozijn te moeten vervangen. Dus moeten we hier alvast voor gaan sparen. Doet u mee?
- 2^e collecte (diaconie): **Stichting Het Vergeten Kind**
In Nederland hebben duizenden baby's, peuters, kleuters en tieners de pech om niet op te groeien in een stabiele en veilige thuisomgeving. Vele duizenden van hen slapen niet eens meer in hun eigen bed. Het zijn vergeten kinderen tussen de 0 en 18 jaar die zijn mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten of gevlucht. Zij leven noodgedwongen in opvanglocaties in een sobere leefomgeving met vaak beperkte specialistische begeleiding en minimale speelmogelijkheden. Zo mag het leven van Bram, Rosa, Azar, Sophie en de andere vergeten kinderen niet beginnen... Wij dromen van een Nederland waar geen kind vergeten wordt. Een Nederland dat niet wegkijkt, maar gezamenlijk actief ingrijpt en samenwerkt om ervoor te zorgen dat ieder kind uitzicht heeft op een fijne toekomst, met een eerlijke kans om volwaardig te participeren in onze maatschappij. Een eerlijke kans die kinderen alleen krijgen als ze nú gezien worden en als ze nú de juiste zorg, aandacht en (specialistische) begeleiding krijgen, zodat ze hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan hun toekomst. Een toekomst met een lach. Samen met iedereen

die ons steunt, hopen wij zo snel mogelijk voor deze groep kinderen een toekomst te realiseren waarbij die lach geen uitzondering meer is, maar een recht.

Over het streamen van de kerkdiensten

Het benodigde bedrag (€ 3.500) voor het mogelijk maken van het streamen van de kerkdiensten, is grotendeels bereikt. **Er is tot nu toe al € 3.385 ingezameld!** Nogmaals: hartelijk dank hiervoor! Helpt u mee met de laatste loodjes om het streefbedrag van € 3.500 te halen? U kunt uw gift overmaken naar bankrekeningnummer NL56 RABO 0373 7047 39 t.n.v. PG Soesterberg, **o.v.v. Online kerkdienst.**

N.B.: Dit is een nummer, dat voor meerdere doeleinden wordt gebruikt. Vermeld daarom bij het overmaken **Online kerkdienst**, zodat uw bijdrage bij het juiste doel terecht komt. Door het gebruik voor meerdere doeleinden kunt u bij het overboeken een waarschuwing krijgen. Deze kunt u zonder problemen negeren.

Tenslotte nog een vraag: voor de streaming kerkdienst zijn we nog op zoek naar een tablet of iPad. Heeft iemand een tablet of iPad die niet meer gebruikt wordt? Dan kunnen we die goed gebruiken. Graag even doorgeven aan Wim Doorn of per e-mail: info@pknsoesterberg.nl.

Openstelling Vredekerk

Op woensdag 15 juli a.s. is tussen 10.00 en 11.30 uur nog éénmaal de Vredekerk opengesteld voor wie een kaarsje wil aansteken of zomaar even in de kerkzaal wil zitten en luisteren naar wat muziek. Ook is - op afstand - de predikant te spreken voor wie dat wil. Omdat voortaan de zondagse diensten online te volgen zullen zijn, stoppen we met de doordeweekse openstelling van de kerk. Het was mooi dit zo te kunnen doen en we bedanken onze beheerders Boet en Cobie Smit voor deze mogelijkheid!

Klokken van troost en hoop

Op woensdag 1 juli jl., de dag dat voorlopig de laatste versoepelingen zijn afgekondigd, heeft om 19.00 uur voor het laatst de kerkklok van de Vredekerk geluid als teken van troost en hoop. We waren er achter gekomen, dat het landelijk advies vanuit de Raad van Kerken was om dat al op 5 mei jl. voor het laatst te doen... maar dat hadden wij dus gemist. Nu kwam het mooi uit, dat de klokken luidden op de dag dat we een nieuwe tijd ingaan. Niet zónder het virus, helaas. Maar wél in een andere en meer hoopvolle situatie, met meer leef- en speelruimte voor jong en oud en in het vertrouwen dat iedereen daar goed mee om zal gaan.

Oproep

Rondom de kerkdiensten is er de komende maanden behoefte aan gemeenteleden die ons als vrijwilliger willen helpen de coronamaatregelen goed ten uitvoer te brengen. De taak van coördinator bij de buitendeur is goeddeels ingevuld, en daarbij neemt onze beheerder dhr. Boet Smit een groot deel voor zijn rekening. Enkele ambtsdragers willen meedraaien als coördinator kerkzaal om kerkgangers naar hun plaats te begeleiden. We zoeken nu vooral nog enkele mensen die de taak van gastvrouw/gastheer op zich nemen, en de kerkgangers verwelkomen, toezien op het reinigen van de handen en verwijzen naar de coördinator kerkzaal. De “vaste” gastvrouwen/gastheren zullen

door de coördinator benaderd worden of zij in deze tijd hun taak willen en kunnen uitoefenen. Omdat sommigen van hen tot de risicogroep behoren en misschien niet mee kunnen doen, willen wij alvast ook een oproep doen aan anderen om ons te helpen deze taak in te vullen. Meld je aan bij info@pknsoesterberg.nl.

Zangers en muzikanten gezocht voor online viering Abrona

Houd u van zingen? Wij zoeken iemand die op zondag tijdens onze online kerkviering de (eenvoudige) liedjes wil zingen, zodat cliënten thuis mee kunnen zingen. Daarnaast zoeken we voor sommige zondagen ook een muzikant die de liedjes wil begeleiden. Met uw hulp wordt de viering voor onze cliënten nog fijner om mee te beleven. De viering wordt live uitgezonden uit zodat cliënten vanuit hun woonlocatie de viering kunnen bijwonen. Als zanger of muzikant staat u op afstand van de overige aanwezigen. In principe bent u niet in beeld.

Wat verwachten wij?

U bent af en toe op zondag beschikbaar tussen 10.15 en 11.45 uur in het Lichtpunt in Huis ter Heide. De voorganger heeft de regie en er is een klein aantal cliënten aanwezig in de kerk. U ondersteunt de viering met zang of muzikale begeleiding. Het zijn eenvoudige liedjes qua tekst en melodie.

We zoeken nu met spoed mensen voor 9 en 23 augustus en 6 september, ongeveer twee mensen per keer. Voor meer informatie:

geestelijkeverzorging@abrona.nl of 06 299 50 154 (Carolien Nauta)

Pastoraat

Inmiddels is dit de 17^e pastorale brief die jullie als gemeenteleden ontvangen sinds de “intelligente lockdown” vanwege het coronavirus halverwege de maand maart. De brieven hebben hopelijk goed dienst gedaan om in de periode waarin we elkaar zowel op zondag als doordeweeks niet of nauwelijks konden ontmoeten toch de verbinding te bewaren. Vanaf a.s. zondag kan de kerkdienst weer bijgewoond worden door een beperkt aantal kerkgangers en vanaf zondag de 19^e geldt dat voor ál onze gemeenteleden vanwege het digitaal bijwonen. Daarmee vervalt de noodzaak van de pastorale brieven, en daarom ontvangen jullie volgende week de 18^e en laatste brief. Het was soms even zoeken naar óf en hoe pastorale berichten een plaats konden krijgen. Gelukkig hebben we eigenlijk alleen maar waarderende reacties ontvangen.

Tot besluit, een klein, én goed verhaal, vrij naar een chassidische vertelling dat mooi past bij deze zondag van de gelijkenis van de zaaier:

In een droom loop je een winkel binnen.

Achter de toonbank staat een engel.

Je vraagt: "Wat verkoopt u hier?"

"Alles wat u maar wilt" zegt de engel.

"O" zeg je, "echt waar?" Je hoeft niet lang na te denken.

"Ik wil dan graag vrede op aarde. Geen honger en armoede meer. Nergens meer een spoor van corona of covid-19. Vrijheid en respect voor iedereen van elke kleur. Een eind aan elk verdriet. Genezing van mijn ziekte. Een huis voor alle vluchtelingen. Liefde voor alle mensen."

"Wacht even" zegt de engel "u begreep me verkeerd. We verkopen hier geen vruchten, enkel zaden."

In Christus verbonden, groeten wij jullie, namens de kerkenraad,
ds. Renske Zandstra

Bijlage:

Aankomst- en vertrekroutes Vredekerk

Aankomst- en vertrekroutes Vredekerk



-  Aankomst
-  Vertrek
-  Ingang / uitgang